

Etten, Oude of Maartenskerk, 28-5-2017, 1 Petrus 4:8-11 en Johannes 14: 15-18 en 16:5-15

Gemeente van Jezus Christus,

Het is goed voor jullie, dat Ik ga. Want als Ik niet ga, zal de Trooster/de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik de Trooster, de Pleitbezorger jullie zenden.

Met deze woorden vat de evangelist Johannes samen waarom Jezus ten hemel is gevaren.

De leerlingen zijn verdrietig..

Zij zien een einde komen aan een periode waarin zij dicht bij Jezus zijn. En Hij dicht bij hen is. Als leraar, als vriend, als gids, als Heer.

Zijn vertrouwde aanwezigheid zal wegvallen. Zij zullen alleen komen te staan - en wat dan? hoe moet het dan?

Jezus zegt ergens anders in zijn afscheidsrede dat zijn discipelen van Hem zullen getuigen.

Ook daar zullen zij alleen voor staan - en wat dan? hoe moet dat dan?

In een wereld die vijandig staat tegenover hun geloof? Christenen werden vervolgd om hun geloof, tot in onze tijd horen we van vervolgingen...

Hoe moet het in onze tijd? In een wereld die ongemakkelijk reageert als het over geloof gaat, waar mensen gelovigen in het algemeen, en daaronder ook christenen, aankijken op oorlogen en strijd?

Het is goed voor jullie, dat Ik ga. Hoe kan het goed zijn dat Jezus (heen)gaat?

Misschien helpt een situatie uit het dagelijks leven ter verduidelijking.

Het is goed voor jullie, dat ik ga.... dat zou een vader tegen zijn zoon kunnen zeggen. Of een moeder tegen haar dochter.

Je voedt je kind op. Je geeft je kind liefde en vertrouwen. Je geeft het de nodige bagage mee.

Je leert het normen en waarden. Je leert het respect voor de natuur en voor andere mensen. Je leert het keuzes te maken. En je probeert dat allemaal ook voor te leven.

In de hoop en met het doel dat je kind op *eigen* benen gaat staan.

Dat je kind leert om *zelf verantwoord* te leven, in deze tijd en deze wereld.

Steeds meer doe je als ouder een stap terug, laat je je kind los. Je kind moet zelf verder, zijn/haar eigen leven leiden. Volwassen worden.

Zou iets dergelijks de achtergrond kunnen zijn voor Jezus' gaan?

Het is goed voor jullie, dat Ik ga....

Je zou kunnen zeggen: Jezus neemt afstand. Hij schept ruimte. Ruimte voor zijn leerlingen om op eigen benen te staan. Om zelf te getuigen, om zelf te lopen, zelf te volgen.

Jezus schept ruimte. Geen lege ruimte, maar een gevulde ruimte - vol van de Geest. Zij zullen de Geest ontvangen, deze belofte krijgen de leerlingen. Zij zullen kracht krijgen om hun opdracht te vervullen.

De leerlingen van toen krijgen te maken met de afwezigheid van Jezus.

Iets waar wij als leerlingen van nu, van meet af aan vertrouwd mee zijn.

Wij weten dat we fysiek gezien Jezus niet bij ons hebben. Wij weten dat we niet op Hem af kunnen stappen om zijn raad in te winnen.

We hebben wel de woorden van Jezus die doorgegeven zijn. Luisteren naar zijn woorden is

voor ons het motto, al luisterend en biddend zullen wij zelf zaken overwegen, zullen we zelf kiezen en dingen aanpakken. We volgen Christus na in déze tijd, in déze wereld, met mogelijkheden en problemen die in de tijd van Jezus er nog niet waren.

We zijn hier en nu de handen en voeten van Jezus. Paulus noemt de gemeente 'lichaam van Christus', de gemeente belichaamt Christus in de wereld. Dat is onze opdracht.

Maar daarbij lopen we aan tegen moeilijkheden: de scheiding tussen privé en publiek in onze samenleving. Men vindt: je geloof dien je in je privé-leven vorm te geven, met je geloof dien je in de kerk te blijven; stap je over de grens heen, laat je het geloof je beslissingen in het werk beïnvloeden, dan stuit je op verbazing, onverschilligheid of weerstand.

Maar er is ook zoiets als onze eigen onzekerheid in het geloof, onze twijfel. De vraag wat we nu moeten doen?

Wij weten dat we het van de Geest moeten hebben. En toch voelen we ons (wel eens) aan ons lot overgelaten...

We krijgen de belofte van de Geest - ons is de Geest beloofd.

In de bijbel is de Geest de werkzame kracht van God. De Geest die over de wereld waait en in mensen werkt.

De Geest: God. God helemaal. In ons aanwezig.

Ik hoor hier een geweldige bemoediging in! We staan in een breed verband: God werkt! De eeuwen door, hier en nu, vandaag de dag en in de toekomst werkt God. Het hangt niet enkel en alleen van ons af. We moeten niet al te zeer op ons zelf gefixeerd zijn. Op de problemen die wij ervaren.

De Geest laat mensen 'van binnen uit' herboren worden. Schakelt mensen heel persoonlijk in. Dat is het mooie van het werk van de Geest. De Geest werkt, maakt mensen duidelijk wie Jezus is en toch zijn we het helemaal zelf als we mee gaan doen.

De Geest is de Geest van de waarheid. Bij waarheid denken we tegenwoordig aan feitelijke waarheid of aan nepnieuws of opgepoetst nieuws of gefotoshopte foto's. Wat is waarheid? Waarheid heeft in het evangelie te maken met onthulling van wat verborgen is. Iets van God wordt onthuld. Jezus openbaart aan ons hoe God is. Waarheid heeft in het evangelie ook te maken met wat betrouwbaar is. Met waar je je leven op bouwen kunt. Op Jezus, op zijn woorden, zijn leven.

In deze gebroken wereld is de Geest van de waarheid onthullend in die zin dat de waarheid gezegd wordt. Soms is dat nodig.

De Geest van de waarheid zal de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.

Zonde is je bestemming als mens missen. Die bestemming negeren. Zonde is Jezus afwijzen, de weg van de liefde afwijzen, de weg met perspectief niet willen gaan. Gerechtigheid is dat Jezus door zijn ten hemel opneming gerechtvaardigd is tegenover zijn tegenstanders. Aan het licht komt dat Jezus' weg een goede, betrouwbare weg is. Oordeel is dat de heerser over deze wereld veroordeeld is. Het kwaad dienen, is volstrekt niet zinvol.

Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel is positief geformuleerd een totale ommekeer. De wereld wordt vanuit de duisternis overgezet in het licht van God. God laat in Jezus zijn liefde zien, steekt zijn hand uit en herstelt de relatie die wij van onze kant verbreken. God stelt Jezus met zijn leven en werken in het gelijk en ontroont het kwaad dat het in de wereld voor het zeggen lijkt te hebben - kijk maar om je heen, kijk maar in je eigen

hart.

De Geest zal de wereld hiervan overtuigen. Daar mogen we op vertrouwen, daar mogen we op inhaken.

Hoe kunnen we daar op inhaken? Door de woorden van Jezus, die we zelf ontvangen en horen, door te geven in het vertrouwen dat de Geest de woorden van Jezus voor mensen zal laten leven, zoals de Geest ze voor ons laat leven.

Waarom zouden wij onszelf beperken, laten beperken door anderen, tot de kerk, tot privé? De Geest helpt ons de drempel over de wereld in. Wie weet wat voor verlangen naar liefde, naar vrede, naar recht, wie weet wat voor verlangen naar het goede en naar God we daar op het spoor komen!

De Geest van de waarheid zal de leerlingen de weg wijzen naar de volle waarheid. Er staat nog waarheid uit!

Als we onzeker zijn over wat we doen moeten, leidt de Geest ons naar de volle waarheid. De Geest helpt ons Jezus beter te leren kennen. De Geest onderricht ons en brengt ons te binnen alles wat Jezus zegt en doet. De Geest zegt het ons opnieuw. De Geest zegt het ons zó, dat de woorden en daden van Jezus voor ons, in onze tijd, in onze wereld, betekenis krijgen en onze manier van leven beïnvloeden..

Ik zie in de geschiedenis een spoor van de Geest die ons de weg wijst naar de volle waarheid.

Ik denk aan Willibrord, die in onze streken het evangelie kwam verkondigen, tegen veel ongelooft en weerstand in.

Ik denk aan Franciscus die in een tijd dat de kloof tussen rijk en arm groot was, zelf arm werd.

Ik denk aan Dietrich Bonhoeffer die in de Tweede Wereldoorlog de geesten wist te onderscheiden en Hitler aanklaagde.

Ik denk aan Maarten Luther die getroffen werd door de rechtvaardiging door het geloof alleen, in een tijd waarin zonde en genade tot een koehandel was geworden.

Ik denk aan het sociale en maatschappelijke werk dat in de 19e eeuw, een tijd van grote sociale veranderingen en dus ook van sociale nood, door christenen opgezet werd: diakonessenhuizen, ziekenhuizen, opvangtehuizen, onderwijs.

Ik denk aan ds. M. L. King die durfde dromen van zwart en wit hand in hand, in een tijd dat racisme en discriminatie met de bijbel in de hand verdedigd werden.

Mag ik denken aan paus Franciscus die in een schrijven attent maakt op hoe de mensheid met de aarde en al wat leeft omgaat en oproept andere wegen te gaan?

Mag ik ook denken aan de broederschap van Taizé in Frankrijk die, in een tijd waarin God (schijnbaar) buiten spel staat, Europese jongeren in de stilte voor Gods aangezicht brengt?

Deze opsomming is natuurlijk verre van volledig. Ik wil u alleen laten proeven aan de geweldige beweging van de Geest. De Geest die ons richt op de uiteindelijke bestemming van de wereld, wanneer God zal zijn alles in allen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik zo het werk van de Geest bespeur, dan ben ik benieuwd wat er allemaal nog gaat gebeuren.

De Geest zal ons de weg wijzen naar de volle waarheid. Daarop mogen we vertrouwen, daar mogen we op inhaken.

Ik vond een gedeelte uit een brief van de broeders uit Taizé, die het de weg wijzen naar de

volle waarheid voor ons heel dichtbij brengt. In de brief uit Taizé worden woorden van Jezus opnieuw gespeld - voor ons, nu, in een tijd van individualisme, angst voor de vreemde ander, materialisme.

Het gaat om:

Wees gastvrij, zonder tegenzin. (Petrus).

“Delen zet je ertoe aan ook je eigen woning te veranderen.

Maak van je huis een plaats waar iedereen welkom is, een verblijf van vrede en vergeving. Vereenvoudig de inrichting van je huis, maar eis niet hetzelfde van andere mensen van wie de woning vol herinneringen is.

Op hoge leeftijd komen inzichten vrij die in God hun grond hebben en waardoor jongeren moed gegeven kan worden.

Je hebt ook burens in je wijk.

Neem er de tijd voor om met hen vriendschap aan te knopen.

Je zult grote eenzaamheid ontdekken.

Je zult ook vaststellen dat de grenzen van de ongerechtigheid niet alleen tussen de continenten liggen maar ook op enkele stappen van je vandaan.

Nodig uit aan je tafel.

Een feestelijke stemming zal eerder ontstaan door eenvoud dan door een overvloed aan drank of spijs.

Denk eraan dat in elke stad armen mensen wonen naast burens die in overvloed leven.

Het is goed voor jullie, dat Ik ga....

Jezus schept ruimte voor zijn leerlingen, ruimte voor de Geest. Amen.